

עדות של ג'אד עארף עמאד

בן 34, אב לשתי ילדות, מתגורר בשכונת שייח' ג'ראח בירושלים. עדותו נגבתה ביום 21.4.2010 על ידי מחמוד קראעין מהאגודה לזכויות האזרח.

החיים שלנו נהיו קשים מאוד, פשוט אני לא יודע מאיפה להתחיל: הבית שלי פעם היה עם שתי כניסות, הצד הדרומי מהרחוב הראשי והצד הצפוני ליד קבר שמעון הצדיק. הכניסה הצפונית היא הכניסה הבטוחה והרחוקה מסכנת הרכבים, שהשתמשו בה הילדים שלי וילדי המשפחה כדרך הראשית שלנו, אם זה בדרכם לבתי הספר או לחנויות שנמצאות בסוף הרחוב, והיא גם הכניסה הישרה לחצר של הבית שלי. הכניסה הזו נסגרה על ידי ההנהלה של בית הכנסת שליד הקבר באמצעות ריתוך בכמה נקודות, וכך נחסמה לי ולארבע משפחות נוספות הכניסה והיציאה. ניסיתי לברר אצלם באיזו זכות הם סוגרים לי את הכניסה, והמענה שלהם היה שהדלת הזו מפנה אותי למקום קדוש שאסור לגויים להיכנס אליו.



אני מפחד להיכנס איתם לוויכוח, כי זה ישר גורם לריב מוחלט איתם, הם לא דופקים חשבון לאף אחד, ואפילו למשטרה הם לא מתייחסים. בכל פעם שאנחנו מזמינים משטרה, הניידת מגיעה תמיד באיחור אם היא מגיעה בכלל, וכל מה שהם עושים זה לחקור אותנו במקום או שהם מבקשים שנלך להגיש תלונות בתחנה. אבל לתחנה אנחנו לא מסוגלים ללכת, כי בהרבה מקרים עוצרים אותנו על סיבות שונות ותמיד אנחנו הופכים לחשודים. כך למשל, פעם אחת ידעו המתנחלים שאני פניתי למשטרה כדי להגיש תלונה נגדם, ולכן התחילו להרחיב את

ההתפרעות שלהם וההתנכלויות כלפיי על מנת להרתיע אותי מלהתלונן, ואחד מהם אמר לי במפורש שהוא הולך לתפור לי תיק כדי להכניס אותי לכלא.

לצערי, הם לא הסתפקו בסגירת דלת הכניסה שלי. מעבר לזה, הם תולים כל מיני צינורות מים וגז של המזגנים על הגדר שמפרידה ביני לבינם, כדי לשמור את המראה של הגדר מהצד שלהם יפה ומסודר. ההפרעות שלהם לא נפסקות: לפעמים זורקים את הזבל שלהם מעל הגדר לחצר של הבית שלי, או עולים מעל הגדר לגג של ביתי או לבתי השכנים. המון רעש נגרם מהמתפללים, בזמני התפילה הם שרים כל הזמן בלי הפסקה, מה שמפריע לילדות שלי בזמן השינה או להתרכז בלימודים. המשפחות שלי ושל אשתי הפסיקו לבוא לבקר אותנו בבית שלי בגלל המצב הקיים עם המתנחלים והמחסום בתחילת השכונה, שלא מאפשר כניסת אורחים שלנו, אלא רק מתנחלים ומתפללים.

המתנחלים והדתיים אורחי הקבר מנסים להפוך את השכונה שלנו לשכונה יהודית בכל מיני דרכים וסממנים, בהנפת דגלי ישראל בכל פינה, שלטים ענקיים שרשומים עליהם פסוקים מהתלמוד ושינוי שם השכונה שלנו משכונת שייח ג'ראח ל- "שמעון הצדיק".