

פורום תג מאיר

פורום תג מאיר הוקם לפני פחות משנתיים בכדי לתת מענה מיידית לפשעי שנאה וגזענות ובעיקר אלו הנעשים בשמה ובכסותה של "יהדות" כביכול.

כיום חברים בפורום 38 ארגונים מכל קצוות הקשת של החברה הישראלית: חילונים ודתיים, עירוניים וקיבוצים, רפורמים, קונסרבטיבים ואורתודוקסים, סטודנטים, ארגוני נשים, בתי מדרש, ימנים ושמאלנים. ואלו שמותם:

בינה. הישיבה החילונית בירושלים. המועצה לתאום בין-דתי. המרכז הרפורמי לדת ומדינה. הקהילה המסורתית בפתח-תקווה. התאחדות הסטודנטים הארצית. התנועה הירושלמית. התנועה המסורתית בישראל. התנועה הקיבוצית- אגף המשימות. התנועה הרפורמית ליהדות מתקדמת. ירושלים. ישיבת תלפיות. לוחמים לשלום. מבוי סתום. מכון אליהו לדיאלוג בין-דתי. מכון שיטים. מליץ. ממזרח שמש. מרח"ב- מועצת הרבנים החילונים בישראל. מרכז גבעת חביבה. מרכז יעקב הרצוג. מרכז פרס לשלום. נווה שלום. עוז ושלום- נתיבות שלום. ציונות דתית ריאלית. קהילת הכרם- כרמיאל. קהילת ידידיה. קהילת כל הנשמה. קהילת שורשים. קול אחד. קולך. שומרי משפט- רבנים למען זכויות אדם. שותפות-שראקה. שלום עכשו. שתי"ל. תמורה- יהדות ישראלית. תנועת הנוער נוע"ם. תנועת י"ב בחשוון.

הפורום הוקם בגלגוליו השונים כמענה לספרי ומאמרי שנאה שפורסמו במחצית השנייה של שנת 2009. בדצמבר 2009 הוצת המסגד הראשון בכפר יאסוף במסגרת פעולות תג מחיר/ערבות הדדית.

במדינת ישראל למילים טעונות יש פוטנציאל של אלימות ורצח. הספרים מתירי הדם שפורסמו לפני 3 שנים נתנו גושפנקה דתית וציבורית לפשעי שנאה שנמשכים עד עצם היום הזה והשעות האחרונות בירושלים, אבו-גוש ובית חנינה.

וכך כתב הרב נפתלי צבי יהודה ברלין מוולוז'ין (הנצי"ב) בהקדמה לפירושו "העמק דבר" בספר בראשית:

"למה קרא בלעם את אבותינו-אברהם יצחק ויעקב בשם ישרים בייחוד ולא צדיקים או חסידים וכדומה?... וזה היה שבח האבות שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי ה' באופן היותר אפשר, עוד היו ישרים... היינו שהתנהגו עם אומות העולם באהבה וחשו לטובתם באשר היא קיום הבריאה... וכן הרבה למדנו מהליכות האבות בדרך ארץ. מה ששיך לקיום העולם המיוחד לזה הספר שהוא "ספר הבריאה".

מבקש להודות מקרב לב לאגודה לזכויות האזרח על הענקת האות ע"ש אמיל גרינצוויג ז"ל לפורום תג מאיר ביחד עם עו"ד מיכאל ספרד ועו"ד גבי לסקי. פורום תג מאיר מקבל את האות ע"ש אמיל ז"ל בגיל ורעדה.

מבקש להודות פעם נוספת לכל אחד מהארגונים השותפים לפורום ובעיקר להודות לכל מי שאפשר את התגובות המהירות של הפורום למתקפות השנאה: לרכז הפורום- ברק ויס, לרכז התקשורת ויחסי הציבור- יוסי סעידוב, לצוות ההפקה שני שרביט ויריב אלבכרי ולצלם הנהדר שלנו- יוסי זמיר.

תודה מיוחדת לקרנות התומכות בפורום תג מאיר: הקרן החדשה לישראל, קרן מוריה, קרן איימס, קרן לוי לאסן והפדרציה של ניו-יורק.

בפסוק האחרון של ספר יונה אותו אנחנו קוראים כשעה לפני תפילת נעילה של יום הכיפורים נאמר:

"ויאמר ה' אתה לא חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו שבן לילה היה ובן לילה אבד ואני לא אחוס על נינוה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבו בני אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה?"

פורום תג מאיר מבקש מכולם- יהודים, מוסלמים ונוצרים- לחוס ולחמול על כל מי שנבראו בצלם: אדל ומוחמד, אסרוף ובורובסקי, ללכת בדרך ארץ, להרבות אור ואהבה באשר הם קיום הבריאה.

ד"ר גדי גבריהו- יו"ר פורום תג מאיר