

21 דצמבר 2009

לכבוד,  
מר ניר ברקת,  
ראש עיריית ירושלים,  
בפקס: 02-6296014

שלום רב,

**פתיחת תחנת לבריאות המשפחה "טיפת חלב" בסילואן**

1. **אנו פונים אליך, בבקשה לשקילה בשנית את עמדתך ולשינוי החלטתך בגין הימנעות מפתחת תחנת טיפת חלב בסילואן בשנת התקציבית הקרובה.**
2. מידיעה שפורסמה אתמול ה-20.12.09 בעיתון הארץ עולה, כי החלטת לדחות את פניית וועדי התושבים של סילואן וכן את עמדת הגורמים המקצועיים בעיריית, ומנעת בכך פתיחת תחנה לבריאות המשפחה בשכונת סילואן, שאמורה לשרת אוכלוסייה שמונה כמאה אלף תושבים שמתגוררים בסילואן ובשכונות שסובבות אתה ג'בל מוכבר ראס אלעמוד ואלתיורי שמונים כ-100 אלף איש.
3. חשיבותן של התחנות לבריאות המשפחה הן לילדים והן להורים בלויים בצעדים הראשוניים בחייהם היא נעלית ביותר. התחנות מהוות גורם חיוני ביותר במעקב וטיפול להתפתחות פעוטות, מצבם הבריאותי וכן של נשים הרות. מעקב זה מאפשר לאתר בעיות שונות כגון פסיכומוטורים, ליקוים בשפה, פיגורים שכללים, בריאותיים והתפתחותיים של הילדים ולטפל בהן בשלב מוקדם המאפשר טיפול אפקטיבי. העדרן של התחנות וחוסר נגישותן מביא להשלכות הרות אסון לילדים ולאוכלוסייה בכללותה.
4. המחסור במספר התחנות בירושלים המזרחית והקושי בנגישות אליהן לאור המקום הגיאוגרפי מהווה חסם כבד לאמהות והתינוקות שכרוך בעליות כלכליות ובזבוז זמנים בדרכים. חשוב להדגיש, במערב העיר קיימים 25 תחנות לבריאות המשפחה "טיפות חלב" בעוד שלאוכלוסייה המונה כשליש מתושבי העיר כ-250,000 קיימות ארבע תחנות בלבד. מדובר בהפרה פגיעה חריפה הן בזכות לבריאות והן בזכות לשוויון המעוגנות בעקרונות היסוד של מדינת ישראל ובחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

5. עוד יצוין, בהתאם לנוהל משרד הבריאות אשר קובעת את הסטנדרטים למתן השירות עומדת שכונת סילוואן בכל הקריטריונים ועל כן איננו רואים מדוע לא להביא לסיפוק השירות כנדרש מהנוהל. להלן לשון נוהל התחנה לבריאות המשפחה ("טיפות חלב")-סטנדרטים לאספקת השירות, אשר קובע:

### ב. עקרונות

#### 1. אוניברסאליות

השרות יסופק באופן שוויוני לקבוצות היעד ללא כל אפליה.

#### 2. אזוריות

כל תחנה תספק שרות לקהילה באזור גיאוגרפי מוגדר

#### 4. שמירת ההיבט הקהילתי

תובטח התייחסות קהילתית ..... ההיבט הקהילתי נשמר בדרך הטובה ביותר על ידי קיומה של תחנה אחת לכל אזור גיאוגרפי מוגדר.

### ג. סטנדרטים

#### 1. פיזור

באיזור עירוני- תחנה ל-5-10 אלף נפש באזור גיאוגרפי מוגדר

#### 2. נגישות וזמינות

התחנה תמוקם באזור נגיש לאוכלוסייה מבחינת המרחק, קיום תחבורה סבירה דרך מתאימה וחניה.

מכאן עולה כי תושבי שכונת סילוואן והשכונות הסובבות זכאים לקבלת השירות ולהקמה של תחנה בלב השכונה כמפורט בנוהל.

6. יתר על המידה נציין כי עיריית ירושלים הצהירה בפני בג"צ בעתירה שהתנהלה בשנת 2001 בעניין המחסור בטיפות חלב בירושלים המזרחית, על מוכנותה לעבוד בשקידה לפתיחת תחנות לבריאות המשפחה מקום שתהיה פניה מטעם התושבים מירושלים המזרחית, בבג"צ 1472/01 הנאדי פראח נ' עיריית ירושלים ומשרד הבריאות כך נאמר:

" יחד עם זאת, אם אכן תוגש לעירייה "רשימה מוקדמת" של תושבים נוספים ממזרח העיר, שאינם רשומים בתחנות הקיימות ושיביעו רצונם לעבור מהארגונים הוולונטריים הקיימים לתחנות העירוניות – מצהירה העירייה כי תפעל בדחיפות ובשקדנות להרחבת מספר התחנות ככל

שיידרש באותם אזורים שייקבעו וליפ האפשרויות הפיזיות כולל פנייה  
 דחופה למשרד הבריאות לקבלת כל תקציב נוסף ככל שיידרש, והכל כדי  
 לשמור על רמת שרותי בריאות משפחה ברמה גבוהה לכל תושבי מזרח  
 העיר המעוניינים בכך". הדגשה במקור.

למרות פנייה מסודרת מטעם וועדי התושבים שמביעים עניין בנדון והמלצה מטעם הגורמים  
 המקצועיים בעירייה לפתוח תחנה, החלטתה לצערנו שלא לעשות כן.

7. לאור המבואר לעיל, הינך מתבקש לשקול בשנית את עמדתך ולהביא לפתיחתה של תחנה  
 לבריאות המשפחה בסילואן כבר בשנת התקציב הנוכחית לטובת תושבי העיר.

בכבוד רב,

נסרין עליאן, עו"ד